

Ook in Arnhem regent het

Neem me mee naar een nieuwe plek.

Het einde van de regenboog of
daar waar de trein omdraait.

Houd verwachtingen
als handen boven het hoofd.
Regen valt overal.

Maak een wandeling door de stad.

Laat je vertellen dat het verschil tussen
dode duiven en verloren paraplu's vervalt
tot een kwestie van nuance,
als je focust op het inklappen.

Vergelijk pleisters met een kleuter
kom erachter dat niet de wonden
je verdrietig maken maar
hetgeen waarmee je ze bedekt.

Als het even tegenzit,
schroef dan al je meubels uit elkaar en
combineer ze tot een wankele ladder.
Misschien dat je dan zult ontdekken
waar de regen vandaag komt.

Sanne de Kroon





OP RUWE PLANKEN


