

Ik heb zes óf zeven huisgenoten

Ik druk mijn oor tegen de deur om te horen of er niemand op de gang is, niemand in de keuken, niemand op de trap. Dan open ik de deur, die kraakt, snel als een pleister die in één ruk van de huid af moet. Ik zet een pan op het fornuis, kook water, week pasta. Luister. Iemand in de hal. Ik zet het vuur uit, giet de pasta af, gooi het blanco op een bord. Luister. Iemand op de trap. Ik open een kastdeurtje, vouw mijn benen in mijn nek, neem het bord op mijn knieën, schuif mezelf het kastje in. Luister. Iemand op de gang. Hand op de klink. Trek net op tijd het deurtje dicht.

Demi Baltus





OP RUWE
PLANKEN